

DE GEZINDHEID VAN CHRISTUS

Zondag 28 februari – Filippienzen 2

Leef overeenkomstig het evangelie



Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer', tot eer van God, de Vader.

AANSLUITING OP HOOFDSTUK 1

- Paulus zit gevangen en heeft uit Filippi ondersteuning en bemoediging gekregen
- Hij is daar blij mee en ziet het als een bevestiging van het werk waarmee hij ooit in Filippi begonnen is
- Hij vreest voor zijn leven en weet niet goed wat hij liever heeft: sterven of in leven blijven
Hij hoopt op het laatste, zodat dit ook het geloof en de blijdschap van de Filippienzen groter maakt

Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.

Filippenzen 1:27 – 2:18

Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God: voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. Nu u door Christus zo zeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.

AANSPORING TE VOLHARDEN (1:27-30)

- Leven overeenkomstig het evangelie
- Zich daar niet vanaf laten brengen door tegenstanders
- Zich geen angst aan laten jagen
 - Jezus: "Tegen jullie, mijn vrienden, zeg ik: wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn." (Lukas 12:4)
 - Paulus: Een teken van hun ondergang en van jullie behoud (vs 28)
 - Paulus: het is genade om in Christus te geloven en om voor Hem te lijden! (vs 29)

EENSGEZIND TE ZIJN (2:1-4)

- Vier voorwaarden waaraan volgens Paulus wordt voldaan:
 - Door Christus bemoedigd
 - Door Christus getroost
 - Grote verbondenheid met de Heilige Geest
 - Ontferming en medelijden
- Volgende stap: wees eensgezind (vs 2)
 "... als jullie helemaal één zijn. Als jullie allemaal hetzelfde willen, het met elkaar eens zijn en allemaal veel van elkaar houden." (Bijbel in de Gewone taal)
- Methode: Nederigheid (de gezindheid van Jezus)
 - De ander belangrijker dan uzelf
 - Belang van ander telt minstens zo zwaar als van jezelf

"LIED VAN DE MENSENZOON"

- Zes verzen, drie over Zijn vernedering, drie over zijn verhoging
- Het derde vers heeft een extra regel – zet ons stil bij de uitzonderlijke dood
- Moeilijke of opmerkelijke begrippen:
 - Roof, ontledigd, slaaf, beeld
 "Jezus laat zien hoe God echt is, de God van de zelfgevende liefde"
 - Heer – in het Grieks: *kurios*, de titel waar veel keizers aanspraak op maakten. Jezus is door God aangewezen aan degene die de wereld rechtvaardig zal oordelen. (Hand 17:31)

DE GEZINDHEID VAN CHRISTUS

Hij die bestond in de gestalte van God heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn.

Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.

En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd; Hij werd gehoorzaam tot de dood, *de dood aan een kruis.*

GODS AANSPORING VOLGEN (VS 12-18)

- Inspannen voor uw redding
 .. U bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, (Gal 5:13)
- God bewerkt zowel het willen en het handelen (vs 13)
 Doe alles (dienen in liefde) zonder morren en tegenspreken
- Houd vast aan het Woord (vs 16)

Daarom ook heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen staat,

opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde,

en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: de Heer, dat is Jezus Christus.

Willibrordvertaling 1995

DE GEZINDHEID VAN CHRISTUS

Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. (...) Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. (...) Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats.

'Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?' vroeg hij. 'Jullie zeggen altijd "meester" en "Heer" tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. (..)

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.' (Johannes 13:1-35 NBV)