

Welkom

Hartelijk welkom in De Terp! We hopen dat u zich thuis voelt in onze gemeente. Er valt over de Terp heel veel te vertellen, in dit boekje leest u informatie over:

- Onze identiteit (wat zijn we voor gemeente en wat geloven we)
- Onze missie en visie
- Onze kernwaarden en onze afgeleide waarden
- Onze structuur, leiderschap in de Terp
- Onze opdracht: Zending en Evangelisatie
- Hoe gaan we om met speciale gebeurtenissen
- Overige praktische informatie

Natuurlijk kunnen niet alle vragen die u heeft in dit boekje beantwoord worden. Stel daarom gerust uw vragen aan een van de oudsten van De Terp.

De Terp, wie zijn we

Identiteit

Gemeente de Terp is een open evangelische gemeente. Dit houdt in dat we ons baseren op het evangelie van Jezus Christus, zoals dat in de Bijbel wordt weergegeven. Een persoonlijke relatie met God door bekering tot Hem is dat wat ons samenbindt. We willen door de kracht van de Heilige Geest leven tot Zijn eer. Zijn Naam willen wij bekend maken aan alle volken en zijn liefde doorgeven aan de wereld om ons heen. We willen groeien in geloof en kennis van zijn woord. Onderlinge liefde, respect, verbondenheid en zorg staan centraal in ons gemeente-zijn.

Wat we geloven...

De Terp kent geen accenten of exclusieve leerstellingen, waardoor we ons zouden onderscheiden van andere evangelische gemeenten. Als geloofsuitgangspunten onderschrijven wij de beginselverklaring van Missie Nederland. Als gemeente zijn we ook lid van deze alliantie. Voor de inhoud van deze uitgangspunten: zie bijlage 1. Deze geloofsuitgangspunten zouden we de basis van onze kernwaarden kunnen noemen. Meer hierover in het hoofdstuk 'onze waarden'.

De Terp: gemeente met een missie

Onze missie

Hand. 1: 8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Onze missie is gebaseerd op de 'Grote Opdracht' die de Here Jezus bij Zijn hemelvaart gaf: vanuit de relatie met Hem het evangelie verkondigen aan alle volken tot het einde der aarde. Daar voegt de Heer Jezus aan toe dat we hen onderwijzen, tot volgelingen van Hem (discipelen) maken en hen dopen. We zien het als opdracht voor onze gemeente om ongelovige mensen op te zoeken en uit te nodigen om Jezus te leren kennen. We willen hen leren hoe ze in Hem kunnen groeien en vrucht dragen. Op die manier wordt het evangelie steeds meer verkondigd in en buiten onze regio.

Onze visie op gemeente-zijn

Hand. 4: 32 En de menigte van hen die geloofden, was één van hart en één van ziel;

Als leidraad voor onze visie gebruiken wij het onderwijs in de Bijbel over gemeente-zijn. Alle gemeenteleden zijn even belangrijk. In De Terp kennen we geen beroepskrachten, vaste voorganger of pastores. Wel zijn er mensen die een deel van hun tijd beschikbaar stellen voor de gemeente. Eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in De Terp is de oudstenraad. De oudsten worden hierin bijgestaan door een leiderschapsteam dat bestaat uit een aantal coördinatoren en/of taakgroepleiders. Ieder gemeentelid draagt bij aan het functioneren van de gemeente met zijn/haar gaven, tijd en talenten. Waar mogelijk werken we samen met andere Christelijke gemeenten.

Onze waarden

Onze geloofsbasis is beschreven in de door de Terp aangenomen beginselverklaring van Missie Nederland. Wij geloven dat ieder kind van God, iedere gelovige in de God van de Bijbel en dus ook ieder lid van De Terp deze volledig moet kunnen onderschrijven.

Hierop, en op onze visie op gemeente-zijn, hebben we de volgende kernwaarden beschreven:

DOE DAT

Wij vertalen onze kernwaarden in de volgende vijf onderdelen:

- Discipelschap,
 - Onderlinge gemeenschap,
 - Evangelisatie en zending,
 - Dienstbaarheid en een leven van
 - Aanbidding
- in De Terp (DOE DAT).

Graag lichten we deze aspecten toe.

1. Discipelschap

En leert hen onderhouden alles wat Ik u bevolen heb (Mattheüs 28:19c)

Leden van De Terp willen steeds meer een discipel van Jezus zijn en worden. Dat doen we door:

- te leren luisteren naar God (de Bijbel lezen en toepassen) en naar elkaar.
- Ons hele bestaan aan God toe te wijden.
- onze gaven te ontdekken en te ontwikkelen, zodat ze invulling geven aan Gods roeping voor ons leven.

2. Onderlinge gemeenschap

U bent dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers (..) en huisgenoten van God (Efeziërs 2:19)

De gemeente is een veilige plek. We durven ons kwetsbaar op te stellen. Mensen mogen in onze gemeente zichzelf zijn. We aanvaarden elkaar zoals we zijn en gaan met respect met elkaar om. De onderlinge liefde wordt concreet in de steun die we elkaar geven: het meeleven in 'lief en leed' en het omzien naar elkaar. En we zijn ook aanspreekbaar op ons gedrag.

3. Evangelisatie en zending

Gaat heen en maak alle volken tot mijn discipelen (Mattheüs 28:19a)

De Terp wil mensen bereiken met het evangelie. Dit doen we op verschillende manieren:

- Evangelisatiewerk door het bereiken van onze kennissen en vrienden. We willen ons niet tot één bepaalde groep of wijk beperken.
- Onze bijeenkomsten worden zo gehouden dat ook niet-gelovigen er zich thuis voelen. Bijvoorbeeld door onbegrijpelijke taal, sociale dwang en vooroordelen te vermijden. Bovendien houden we de prediking, liederen en de aard van de samenkomst zo open en gastvrij mogelijk.
- We ondersteunen zendelingen die uitgaan om het evangelie te verkondigen. Dit doen we door gebed en in financiële ondersteuning.
- Acties, soms ook met andere kerken en gemeentes, huis aan huis of bij winkelcentra.

4. Dienstbaarheid

Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde (Efeziërs 4:16)

We geloven dat God ieder van ons een plaats aanwijst in Zijn Koninkrijk. Op die plaats mogen we onze gaven en talenten inzetten. Gaven en talenten die we van Hem gekregen hebben zijn om elkaar te dienen en op te bouwen.

5. Aanbidding

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart (Mattheüs 22:37)

Het aanbidden van God staat centraal in ons leven. De Here Jezus zegt dat Hem moeten aanbidden in Geest en in waarheid. Dat gaat over ons hele leven (24/7). In de samenkomst, de gebeds- en Bijbelkringbijeenkomsten wordt tijd ingeruimd voor lofprijzing en aanbidding door zang en gebed.

Hoe zijn we ontstaan?

De Terp heeft haar eerste samenkomst gehouden op 5 februari 1989. We zijn opgericht vanuit de evangelische gemeente De Brandaris in Rotterdam. Na een periode van gebed en bezinning heeft een groep mensen van De Brandaris een zustergemeente gesticht in Capelle aan den IJssel. Het eerste onderkomen was een gebouw in het winkelcentrum 'De Terp'. Gemakshalve is toen ook die naam gekozen. Deze naam heeft een mooie symbolische betekenis: in de middeleeuwen was een terp een veilige plaats. Bij watersnood was je vanwege de hoogte op een terp veilig. Dat geldt ook voor Christus. Hij is een veilige toevlucht voor iedereen die het water tot de lippen heeft staan. Ook De Terp wil zo'n veilige plaats zijn waar mensen de Here Jezus Christus kunnen vinden. Van 1990 tot maart 2017 kwamen we bij elkaar in Het Zadkine College en vanaf 12 maart 2017 in de Reviuslocatie van het Wartburgcollege.

Onze activiteiten

De onderlinge gemeenschap komt ook tot uiting tijdens onze gemeentelijke activiteiten. Niet alleen op zondag, maar ook gedurende de week willen we bij elkaar betrokken blijven. Hieronder lees je welke activiteiten we organiseren. Voor actuele data kun je de website raadplegen: www.deterp.com.

De ochtendsamenkomst op zondag

Iedere zondagochtend om 10.00 uur komen we als gezin van God bij elkaar. We geloven dat Hijzelf ook daar aanwezig is, als wij als Zijn kinderen bij elkaar komen. De samenkomst is voor iedereen toegankelijk. We vinden het belangrijk dat iedereen zich in de samenkomst welkom voelt en zich op God kan richten. Ons uitgangspunt hierbij is dat alles in respect voor elkaar en eerbied voor God gebeurt.

Een samenkomst op zondag ziet er ongeveer zo uit...

Voor de samenkomst

Voor de samenkomst maakt de stoelenploeg en de muziekgroep de zaal klaar en wordt er in een aparte ruimte gebeden voor de samenkomst. Iedereen is welkom om mee te bidden. Voor de samenkomst, voor de kinderdienst en voor andere dingen die er gebeuren.

Tijdens de samenkomst

Voor de preek zingen we met elkaar een aantal liederen en is er ruimte voor getuigenis, verslag van het zendingsveld e.d. Ook is er een speciaal moment voor de kinderen met een kinderlied. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen lokalen voor hun kinderdienst. Er zijn diverse leeftijdsgroepen. De samenkomst gaat verder met een preek voor de volwassenen. Wisselende sprekers preken over verschillende thema's. Gemiddeld eenmaal per maand ontvangen we een gastspreker. Enkele malen per jaar is er een speciale jongerendienst. Ook houden we een gezamenlijke bidstond. Iedere eerste zondag van de maand vieren we tijdens de samenkomst de maaltijd van de Heer (avondmaal).

Na de samenkomst

En dan is het tijd voor koffie en thee op de begane grond. Na de samenkomst praten we met elkaar na. Ook kun je voor je laten bidden door het gebedsteam.

Huiskringen

De belangrijkste doelstelling van een kring is om concrete invulling te geven aan de opdracht om huisgezin van God te zijn. We doen Bijbelstudie aan de hand van een Bijbelboek of een thema. Daarnaast wordt gezongen en samen gebeden. In de beslotenheid van een huiskring kan in vertrouwen lief en leed worden gedeeld en kan met elkaar worden meegeleefd. Onze gemeente heeft een netwerk van huiskringen in de regio. Vanuit de kringen is er ook zorg voor de gemeenteleden die zelf geen kring bezoeken.

Gebedsavonden

Iedere twee weken komen gemeenteleden bij elkaar om te bidden. Dit gebeurt regionaal bij gemeenteleden thuis en meestal in kleine groepen. We bidden met elkaar voor persoonlijke noden in de gemeente, voor zendingen en voor andere onderwerpen.

Kinderen

Er zijn in onze gemeente veel kinderen. Ons verlangen is dat zij allemaal de Heer leren kennen en dat zij op Hem hun vertrouwen stellen. Voor de kinderen is er iedere zondag tijdens de samenkomst voor elke leeftijdsgroep kinderdienst, waar op hun eigen niveau verhalen uit de Bijbel worden verteld.

Jongeren

In De Terp proberen we jongeren een eigen plaats te geven, een eigen manier van het beleven van hun geloof in een omgeving die bij hen en bij deze tijd past. We proberen jongeren bewust te maken van wie God voor ze is en wil zijn, wat het betekent om te geloven en vanuit Gods Woord te leven. Er zijn verschillende jongerengroepen voor diverse leeftijden. Naast hun eigen activiteiten worden er ook gezamenlijke activiteiten met andere gemeenten georganiseerd. Door- en met de jongeren wordt drie à vier keer per jaar een jongerendienst georganiseerd.

Ouderen

Voor de ouderen worden ook activiteiten georganiseerd. Voor hen wordt iedere jaar rondom kerst een maaltijd georganiseerd, daarnaast zijn de ouderen onderdeel van een huiskring waar vanuit contacten met hen worden onderhouden.

Vrouwen

We organiseren specifieke bijeenkomsten voor vrouwen. Bijeenkomsten waarin ze elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen aanmoedigen in hun persoonlijke wandel met God. Naast ontmoeting wordt ook aandacht besteed aan het creatief met elkaar bezig zijn.

Mannen

Het mannenwerk is erop gericht elkaar als mannen te ontmoeten en zo elkaar te stimuleren in hun persoonlijke wandel met God, levensheiliging en het oppakken van hun verantwoordelijkheden. Door middel van verschillende activiteiten (zoals interkerkelijk mannenontbijt) leren mannen elkaar kennen en ontstaan er vriendschappen.

Huwelijksvoorbereiding

Heb je trouwplannen? Ben je druk bezig met alle voorbereidingen voor de grote dag? Plan dan ook tijd in om samen na te denken over het leven dat na de grote dag volgt. Wij bieden toekomstige echtparen een korte premarriage course aan. Samen met een ander echtpaar uit de gemeente denk je na over verschillende thema's. Denk aan communicatie, toewijding, conflicten oplossen, liefde levendig houden & gedeelde doelen en waarden.

Marriage Course

Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid voor echtparen die langer dan twee jaar getrouwd zijn om een cursus van acht avonden te volgen. De Marriage Course is een cursus voor ieder echtpaar (jong en oud) om te werken aan een sterk en gezond huwelijk dat een leven lang duurt. De cursus biedt een geweldige mogelijkheid om samen - op een leuke manier - meer tijd te besteden aan je relatie. De cursus gaat over onderwerpen die door alle drukte gemakkelijk aan de aandacht kunnen ontsnappen. De cursus wordt ook wel in samenwerking met andere gemeenten georganiseerd.

Discipelschapsprogramma

Het discipelschapsprogramma binnen De Terp is bedoeld voor mensen die nog jong in het geloof zijn en door een ander worden op weg 'meegenomen'. Hiervoor is onder andere materiaal van Kerygma beschikbaar.

Alpha cursus

Meestal in samenwerking met andere gemeenten organiseert De Terp regelmatig Alpha cursussen. In de cursus wordt in een aantal avonden en een weekend ingegaan op de kern van het geloof in God door Jezus Christus.

Zending en evangelisatie

We willen graag aan de grote opdracht van de Here Jezus gehoor geven en het evangelie bekendmaken aan alle volken, stammen en talen. We ondersteunen daarom zendingen en ook activiteiten in onze eigen omgeving.

Ondersteuning van zendingswerk

Vanuit De Terp bieden we financiële- en gebedsondersteuning aan een aantal zendingen uit allerlei delen van de wereld. Gemeentelieden die een kortere of langere periode voor een zendingsdoel naar het buitenland gaan, proberen we ook te begeleiden en te ondersteunen.

We geloven dat we als gemeente een warm hart behoren te hebben voor Gods volk Israël. Dit komt tot uitdrukking in onze gebeden en de aandacht voor Gods handelen met zijn volk, Om deze reden steunen we ook financieel een project in Israël.

Interkerkelijke activiteiten

We werken waar dit kan samen met andere kerken. Zo nemen we deel aan het pastores overleg, maar ook aan activiteiten zoals de gebedsweek. Soms wordt er met andere kerken of gemeentes samengewerkt bij evangelisatieacties, optredens etc.

Speciale gebeurtenissen en situaties

Avondmaal

Op de eerste zondag van de maand wordt het avondmaal gevierd. Daarin mogen we de eenheid met onze Heer Jezus beleven in de tekenen van brood en beker. Tijdens het avondmaal gebruiken we druivensap in plaats van wijn. Zo is alcohol geen hindernis voor wie aan het avondmaal wil deelnemen.

Wie mogen deelnemen aan het avondmaal?

Iedereen die Jezus Christus heeft aanvaard als persoonlijke Redder en Heer! Voor het deelnemen van kinderen aan het avondmaal leggen we de verantwoording bij de ouders. Als regel houden we aan dat kinderen kunnen deelnemen aan het avondmaal, nadat zij van hun persoonlijk geloof getuigenis hebben afgelegd door de doop.

Doop

We geloven in de gelovige doop.

In De Terp kennen we de doop door onderdompeling van gelovigen zoals opgedragen in het zendingsbevel. Dit houdt in dat wij alleen mensen dopen die belijden Jezus te kennen als hun persoonlijke Verlosser en Heer. Voorafgaand aan een doopdienst zijn er enkele Bijbelstudieavonden, waarin we dieper ingaan op de betekenis van de doop. Wil je graag gedoopt worden? Geef je dan op bij een van de oudsten.

Opdragen van kinderen

Het is in De Terp gebruikelijk dat kinderen enkele weken na de geboorte in de samenkomst worden opgedragen aan God. De ouders stellen hun kind daarmee ook voor aan de gemeente. Er wordt dan voor het kind, de ouders en de opvoeding gebeden. Er is over opdragen een aparte brochure beschikbaar.

Huwelijk

We geloven in het belang van het huwelijk zoals dat in de Bijbel wordt omschreven als een beeld van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. Het huwelijk is een heilig en door God ingesteld verbond tussen één man en één vrouw, dat publiekrechtelijk en voor Gods aangezicht wordt gesloten. Het verlaten van je ouders (onder hun gezag uit), het sluiten van een trouwverbond en daarop de lichamelijke eenwording tussen man en vrouw wordt onder andere beschreven in Genesis 2:24. Indien je in de terp wilt trouwen, neem dan tijdig contact op met een van de oudsten.

Omgaan met ziekte en ziekenzalving

We geloven dat God almachtig is en nog steeds wonderen doet. De Heer Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in Eeuwigheid. Ook geloven we dat God niet in iedere periode van de geschiedenis en in iedere situatie en op iedere plek hetzelfde handelt met betrekking tot wonderen en de tekengaven. We hebben als gelovigen in dit leven geen recht op voorspoed en gezondheid, wel mogen we rekenen op Gods voortdurende zegen, zorg en dragende liefde. Ook door lijden kan God een machtig werk doen. In gehoorzaamheid aan Gods Woord kennen we binnen De Terp ook de zalving van zieken, zoals beschreven in Jacobus 5:14. Een zieke kan rechtstreeks of via de kring de oudsten van de gemeente vragen om zalving en gebed. Wij geloven in de zegen die hiervan uit kan gaan, ook zonder dat ons gebed om lichamelijke genezing altijd wordt verhoord.

Pastoraat

Zij die vanwege persoonlijke omstandigheden een diepgaande begeleiding nodig hebben bij persoonlijke- of relatieproblemen, kunnen een beroep doen op pastorale werkers. Dit zijn gemeenteleden die een cursus Pastoraal Werk hebben gevolgd en zich beschikbaar stellen voor hulp en begeleiding. Indien nodig verwijzen zij door naar professionele hulp.

Diaconaat

Als gemeente willen we ook onze verantwoording nemen voor maatschappelijke problemen. We hebben hiervoor een beperkt diaconaal fonds opgericht. Daarnaast zijn we verbonden aan de stichting Hip (Hulp In Praktijk)

Begraven

Gemeenteleden die het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld hebben, worden vanuit de Terp begraven. Mocht u met een van de oudsten willen spreken over de eventuele uitvaart in de toekomst dan is dat mogelijk. Met name wanneer u

alleenstaand bent raden wij u zeker aan tijdig met de gemeente te overleggen welke wensen u heeft ten aanzien van de vorm en inhoud van de dankdienst en uitvaart. Dit voorkomt onduidelijkheid tussen ons en eventuele nabestaanden over uw eigen wens m.b.t. de uitvaart.

Praktische informatie

Lidmaatschap

Iedereen die de Here Jezus kent als zijn of haar Verlosser en die volgens Bijbelse normen wil leven, kan zich bij De Terp aansluiten. Na een periode van wederzijdse kennismaking is het mogelijk om gemeentelid te worden. Uitgangspunt is dat leden zich willen inzetten voor het functioneren van de gemeente. We stellen geen eisen op het gebied van de doop of een financiële bijdrage maar verwachten wel dat ieder lid de bereidheid heeft om, indien mogelijk, zich actief in te zetten voor de gemeente door bijvoorbeeld deel te nemen aan een taakgroep. Als lid heb je stemrecht bij gemeentevergaderingen en bij het aanstellen van oudsten.

Lid worden van onze gemeente?

Wilt u lid worden van onze gemeente? Vul dan de aanmeldingskaart in die op de informatietafel bij de uitgang ligt of vraag deze digitaal aan. We maken dan een afspraak met u. Tijdens dit gesprek kunt u uw vragen over De Terp stellen. Ook vertellen we graag wat gemeente De Terp is, wat we geloven, bieden, vragen en doen.

Financiën

Financiële bijdragen aan de gemeente ontvangen we bij voorkeur op IBAN: NL21 INGB 0004 0904 23 op naam van Evangelische Gemeente De Terp. Deze giften zijn dan ook aftrekbaar van de belasting. Graag willen we de collecteopbrengst en de giften besteden aan zending, evangelisatie en activiteiten van de gemeente. Om die reden proberen we elk najaar met één collecte het bedrag op te halen dat nodig is voor de zaalhuur. Van de gewone zondagse collecte besteden we het grootste deel aan de Grote Opdracht.

We kennen geen systeem van vaste bijdragen, tienden e.d. We geloven dat het goed is dat gemeenteleden ook zelf zending en andere goede doelen ondersteunen en zich zo meer verbonden weten met wat er op het veld gebeurt. Daarnaast dragen de leden bij in de kosten van het gemeentezijn en in de centrale ondersteuning van zendingswerk.

Meer informatie

Op de website www.deterp.com kunt u de belangrijkste informatie vinden over onze gemeente zoals actuele namen en adressen. Ook kunt u daar preken en samenkomsten downloaden of nog een keer beluisteren. Via het contactformulier op de website kunt u zich ook opgeven voor de digitale uitgaven zoals de Actualiterp, bellijnberichten en zendingsnieuws. U krijgt dan regelmatig e-mails met actueel nieuws en gebedspunten. De website is grotendeels open, maar om als Terplid roosters en foto's te kunnen bekijken moet u een password aanvragen via het contactformulier.

Bijlage 1

Beginselverklaring van Missie Nederland. Als gemeente zijn we ook lid van deze alliantie.

Wij geloven...

- de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
- de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;
- onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;
- de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;
- de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;
- de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en Zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door het geloof in Hem;
- de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen, die verloren gaan, ten oordeel;
- het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus;
- het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de hele wereld te verkondigen.